

Cadeau.

Tekst: Elian Hattinga van 't Sant

Cadeau. We gebruiken het woord voor twee dingen. Voor het tastbare presentje dat je met verjaardagen en feestdagen krijgt en voor iets dat je zonder tegenprestatie, voor niets, krijgt. Wij mensen weten heel goed wanneer we een cadeau of iets cadeau krijgen. Maar weten honden dat ook? En wat is dan een cadeau voor een hond?

Niets voor niets

Er zijn mensen die denken dat het verkeerd is om een hond iets cadeau te geven. Zij zijn vaak opgevoed met de gedachte dat een hond moet werken voor de kost; dat hij iets moet verdienen. De hond moet eerst iets doen – een poot geven, gaan zitten, hier komen – voordat hij iets lekkers krijgt. De achterliggende gedachte, of eigenlijk angst, is dat een hond die zomaar iets krijgt, verwend wordt en steeds meer gaat vragen. Of men is bang dat hij geen respect meer voor je zal hebben en de baas in huis zal willen worden. Je creëert er drammers, jengelaars of zelfs opdringerige agressievelingen mee, zo is de visie. Iets lekkers – en vaak ook het geven van een speeltje - is voor deze mensen een opvoedings- of trainingsmiddel. Er zijn leerboeken en methodes voor, die in Engelstalige landen bekend staan onder de naam N.I.L.I.F (Nothing In Life Is Free).

Commercie

Sinds de commercie de hondeneigenaar heeft ontdekt als gewillige consument, zijn er echter steeds meer cadeautjes voor honden in winkels en op internet verkrijgbaar. Hoewel ze (meestal) voor het welbevinden van de hond zijn geproduceerd, zijn de meeste door hun grappige of mooie uiterlijk in de eerste plaats bedoeld om de eigenaar van de hond te plezieren. Die kiest voor manden, tuigjes, halsbanden, ligkussen, speeltjes en lekkernijen die bij zijn eigen smaak, kleding en interieur passen. Aan de honden wordt meestal niets gevraagd. Begrijpelijk; een hond kan immers niet zelf een verlanglijstje indienen. Dus kiest de eigenaar uit wat hem lekker, prettig, leuk of comfortabel voor zijn hond lijkt.

Waarde

Wat mensen beschouwen een cadeau voor een hond is dus meestal iets dat op de verpakking aanbevolen wordt als prettig, leuk of lekker voor de hond. Weinig mensen verdiepen zich er van te voren in of iets echt een cadeau zal zijn voor hun hond. Dus leren de meeste mensen proefondervindelijk wat een hond leuk, lekker of prettig vindt en gaan veel aangeschafte dingen ongebruikt de vuilnisbak in of naar de kringloop.

Wat iets namelijk vooral tot een cadeau maakt, is de (emotionele) waarde ervan voor de ontvanger. Zelf weten we dat maar al te goed. Als je iets krijgt dat je niet mooi, leuk of lekker vindt, zet je het in de kast om het alleen te voorschijn te halen als de schenker ervan voor je deur staat. Of je geeft of gooit het weg.

Ook al kennen honden de abstracte betekenis van het woord 'cadeau' niet, als ze iets zomaar krijgen dat waardevol voor ze is, zijn ze net zo blij als wij. Veel honden raken uitgekeken op oude speeltjes en vinden het heerlijk om iets nieuws te krijgen. Maar er zijn er ook bij, die ergens bijzonder aan gehecht zijn en waag het dan niet om het weg te gooien. Honden leggen zich weliswaar snel bij de feiten neer, maar je loopt het risico dat ze lang zo blij niet zijn met het nieuwe als met het oude.

Smaak

Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. Ook bij honden niet. Wat de een lekker vindt, daar trekt de ander zijn neus voor op. En als je gaat praten over ligbedden en kussens, dan geldt hetzelfde. De een slaapt liever hard en de ander zakt liever weg in de kussens. Voor honden geldt namelijk hetzelfde als voor mensen: ze hebben zo hun voorkeuren. Dat komt heel gewoon omdat hun lichaam en hun hersenen op vergelijkbare wijze reageren als de onze. Bepaalde smaken kunnen geassocieerd zijn met prettige ervaringen; een bepaalde substantie kan prettig aanvoelen in de mond. Als je artrose hebt, is een zacht, recht bed vaak lekkerder dan een hard bed waar je je in op moet vouwen. En als je jong bent, kun je meestal overal wel op slapen. Wat dus als prettig, leuk en lekker ervaren wordt, is heel persoonlijk en kan blijvend zijn, maar even goed veranderen met de leeftijd en ervaringen.

### Voorkeur

Als je dus wilt weten wat je hond echt een 'cadeau' vindt om te krijgen, dan zal je hem dat van te voren moeten 'vragen' door uit te testen waar hij de voorkeur aan geeft. Belangrijk is dat er daarbij geen andere honden aanwezig zijn. Anders kan de concurrentie toeslaan en vindt hij ineens alles leuk en lekker.

Je moet ook een goed moment kiezen. Wil je weten wat je hond lekker vindt, dan kun je dat het beste doen als hij net heeft gegeten. De motivatie voor eten is dan vaak verlaagd, zodat sneller duidelijk wordt wat hij echt lekker vindt. Bij kieskauwers kun je natuurlijk beter wachten tot ze best wel een beetje honger hebben. Voor een speeltje moet je juist niet na het eten testen, omdat honden vooral na het eten graag spelen en dan ook weer sneller alles leuk vinden.

### Lekker

Om de voorkeur van een hond voor lekkere voertjes te testen, neem je er steeds twee die van elkaar verschillen. Let erop dat ze ongeveer even groot zijn. Want honden weten heel goed: groter is meer. Ze geven vaak op die grond de voorkeur aan iets groots boven smaak. Eten is voor honden nog steeds overleven, dus hoe meer hoe beter.

Voor het 'lekker' gehalte te testen kun je het beste in elke hand een stukje wegstoppen, zodat de hond het niet kan pakken. Vervolgens houd je beide (ongeoopende) handen tegelijkertijd voor zijn neus, zodat hij beide goed kan ruiken. Vervolgens beweeg je je handen horizontaal uit elkaar. Het hapje waar de hond met zijn neus achteraan gaat, is het lekkerst. Voor de zekerheid herhaal je dit nog een paar keer. Kan de hond niet kiezen, dan vindt hij alle twee lekker.

### 'Beet'

Je neemt nu het stukje dat je hond het lekkerst vond weer in een hand en stopt in de ander een ander lekker hapje en herhaalt de test. Zo ga je door tot je alle lekkere hapjes een paar keer hebt getest. Op deze wijze kun je precies bepalen wat de hond het lekkerst vindt, wat hij het minst of niet lekker vindt en alles er tussen in.

Wil je kijken wat je hond de lekkerste 'beet' vindt, dan kun je het best twee verschillende type lekkere hapjes een beetje uit elkaar in een hoopje op een groot bord of op een placemat leggen. De meeste honden proeven eerst van allebei een hapje en gaan dan verder met het lekkerste. Net als mensen houden veel honden van lekker knapperig. Maar er zijn ook honden met gevoelige monden, die liever wat zachters hebben.

## Speeltjes

Met speeltjes kun je hetzelfde doen. Je neemt twee verschillende type speeltjes, bijvoorbeeld een bal en een piepbeestje en legt die voor de hond neer. De hond pakt vaak eerst de een en dan de ander en houdt uiteindelijk wat hij het leukste vindt. Als hij niets uit zichzelf oppakt, kun je de speeltjes voor zijn neus gaan bewegen. Je doet afwisselend eerst de een en dan weer de ander. Het speeltje waar je hond het fanatiekst op is of waar hij mee wegloopt om niet meer terug te komen voor het andere speeltje, is favoriet. Zo kun je uitvinden aan welke vormen en materialen je hond de voorkeur geeft. Sommige honden houden helemaal niet van plastic speeltjes, maar prefereren zacht pluche. Weer anderen vinden een flos om aan te trekken geweldig. Ook piepbeestjes zijn niet voor iedere hond weggelegd. Gevoelige honden vinden het vaak eng zo'n ding dat ineens geluid maakt als ze er in bijten. Wellicht denken ze dat er iets inzit dat een gil geeft? Vooral Retrievers hebben er nogal eens moeite mee. Er zijn ook honden die een enorme kauwbehoefte hebben en dus een lekker verend speeltje helemaal het einde vinden.

## Blij

Natuurlijk kun je van alles in de dierenwinkel gaan kopen voor een vergelijking, maar er zijn ook andere manieren, zeker als je veel bekenden met honden hebt of lid bent van een hondenclub. Vraag eens bij andere eigenaars wat hun hond leuk of lekker vindt. Je kunt van iedereen een paar snoepjes vragen. Als je oog op iets valt dat je leuk of prettig lijkt voor je hond, dan kun je het misschien een keer lenen. Dat is zeker verstandig voor je tot een dure aanschaf overgaat, zoals bijvoorbeeld van een ligbed.

Verwen je je hond als je hem zomaar wat lekkers of leuks geeft, zonder dat hij er wat voor hoeft te doen? Natuurlijk wel, maar dat wil niet zeggen dat je hem daarmee verpest. Cadeaus worden al eeuwen gegeven om relaties hechter te maken. En dat is dus ook wat er gebeurt bij het geven van een 'cadeau' aan een hond. Bovendien, wat is er leuker dan een blijde hond?